

Tror du tanterna kan cykla?

Inkaprinsessans väg

Jag träffar författarinnan till denna bok, Mely Moberg Acebo, på biblioteket i Örebro. Hon berättar om sitt liv i Örebro som peruansk kvinna med inkarötter. Det blir många glada skratt och som folklighemsk svensk känner jag mig ibland en aning skamsen när jag möter hennes entusiasm och allt-är-möjligt-inställning. Just nu försörjer hon sig genom att dela ut tidningar mellan kl. 3 och 6 varje morgon. Resten av dagen använder hon helt ideellt till att hjälpa andra invandrare att starta egna företag. Hon är uppskattad medlem i den mansdominerade lunchklubben Rotary och efter mitt möte med henne märker jag att hon är en riktig kändis bland Örebros beslutsfattare på alla nivåer.

Innan vi skiljs får jag hennes bok med tillönskan om "Peruansk värme och Inkaindianernas kraft". Första delen handlar om hennes möte med Sverige och alla de kulturkonflikter som då uppstod. Hennes dåvarande pojkvän inbjöd henne till exempel till en romantisk dejt över en helg. Hon antog självklart att målet för resan var ett flott hotell så hon klädde sig som till fest med högklackade

skor och elegant klänning. I stället körde pojkvännen rakt ut i skogen och satte upp ett tält i en skogsglänta där man skulle leva friluftsliv. Han slängde till mig några gamla träningskläder skriver hon och när vi skulle lägga oss tog han fram två stora korvar ur kofferten. Det var inga sköna sängar här inte. Korvarna kallades sovsäckar och han förväntade sig att jag skulle krypa ner i min korv.

Pojkvännen ordnade också hennes första jobb. Det bestod i att vika tvätt i åtta timmar på en tvättinrättning. Det var ett bra jobb skriver hon, för vi hade paus hela tiden. Först hade vi frukost och sen hade vi paus varje timme och rökarna hade rökpaus och så var det fikapaus.

Så småningom utbildade Mely sig till undersköterska. Hennes berättelser om den tiden och de patienter hon mötte är underbara. Här kan man verkligen tala om en kulturkrock mellan peruansk värme och engagemang och svensk medicinskt inriktad vårdfilosofi. Den döende kvinna som hon blev skickad till för att fukta hennes läppar reste sig upp och kokade kaffe åt Mely och sedan

satt de båda och talade om gamla tider. Till middag fick den äldre damen kåldolmar som hon älskade.

Det här är en bok som alla högstadi- och gymnasieelever borde ha som obligatorisk läsning. För det första är den rolig och klart livsbejakande och för det andra är den skriven på en flytande och målerisk svenska som få infödda svenskar klarar av att skriva. Författaren har också vunnit en novelltävling och gått flera skrivarkurser, coachutbildning och spelat teater. Men främst visar boken hur det multikulturella samhället kan fungera när det fungerar som bäst. En kvinna med tusenåriga inkatraditioner kan faktiskt vara en rejäl vitamininjektion till vår alltför ofta energifattiga svenska kultur.

Nerikes Allehandas Inger Nordahl som ofta skrivit om Melys alla initiativ och idéer formulerar sig så här om henne i en av sina artiklar: "Hon gör vår kultur rikare". Den synpunkten är det lätt att stämma in i.

Mely Moberg Acebo. *Tror du tanterna kan cykla. Inkaprinsessans väg.* Coach Compagniet, 2007.

Bert Stålhammar

SKOL NYTT

TIDNINGEN FÖR SKOLLEDARE

NR 10

20 nov

08/09

Pedagogisk forskning